

## BRABO VIER - DAAGSE 2014

Het voorbije week-end van OHH, tevens ook onze traditionele Brabo-vierdaagse, is zéér aangenaam, zéér sportief en zéér boeiend verlopen, en wel hierom:

Verzameling op donderdag in de haven van Kats. s' Anderendaags tochtje over de Oosterschelde, Zandkreek en *Veerse Zee* tot in Oranjeplaat waar onze boxen al gereserveerd werden.

Op zaterdag werd een stukje van die *Veerse Zee* door Brabo in beslag genomen om in een afgebakende ankerzone, allerlei reddingsoefeningen in de praktijk uit te proberen, zoals daar o.a. zijn:

- drenkeling uit het water halen met behulp van een zeil;
- drenkeling mét life-lijn (*proberen*) uit het water te takelen;
- als drenkeling in een redingsvlot proberen te *kreffelen*;
- een duiker, met zijn uitrusting, aan boord halen via de zwemtrap, enz

Allemaal niet zo simpel als je er eenmaal voorstaat en, in ons geval, was het dan nog plat en dus schitterend weer.



De reddingsboot "Oranje" in actie !

Heel deze oefening, die wel enkele uren geduurd heeft, werd ondersteund door een groep vrijwilligers van de KNRM (*Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij*), die tegelijkertijd ook een oogje in het zeil hield.

Maar, wie zijn die mannen eigenlijk ?  
Ze hebben hun eigen website: [www.knrm.nl](http://www.knrm.nl).  
Ga daar maar eens kijken ! En steunen !!

Van heel dit gebeuren zijn weer veel foto's genomen. De webmaster stelt voor dat iedereen zijn opnamen onverwijld opstuurt naar zijn e-mailadres: [website@mawbrabo.be](mailto:website@mawbrabo.be) . Daarna zullen ze op onze website geplaatst worden, dan heeft iedereen er iets aan.

Na deze geslaagde oefening was er tijd op te aperitieven en nog wat te chillen op het terras alvorens de brand in de bbq te steken.

Gezien het weer in de namiddag kon omschreven worden als "*fris aan de vis*" werd getracht de 50 deelnemers onder te brengen in het clublokaal van onze gastheren: De WSV Arnemuiden. Dàt werd al rap, een tikkeltje te krap, maarr, ze hebben daar een stel zéér gemotiveerde medewerkers die vlijtig in de weer gingen om

stoelen en tafels aan te sleuren zodat iedereen toch zijn stekje vond.

Ons clubschip Reggi II en enkele van onze leden hebben daar een vaste ligplaats en als dusdanig ook een flinke voet in huis en dat scheelt natuurlijk ook.



Clublokaal WSV Arnemuiden

Uit de debriefing kon worden opgemaakt dat alles volgens plan verlopen was.

Voor de apres-debriefing werden de stoelen en tafels weer weggenomen en werd er nog wat nagepraat en nog wat gedronken (àl die drankbonnen moesten toch op!) en verbroederd en zelfs ... en, neen, dàr zijn geen foto's van!

Dank aan allen die er bij waren, (sommigen moesten van vèr komen of vroeger terugkeren), dank aan de mannen van de KNRM, dank aan de onze sportcoördinator, tevens ook voorzitter, die als *"guinea pig"* van dienst, zowat overal te zien was waar er iemand moest verdrinken, (och, die mannen van *'t bestier* kunnen niet genoeg afzien). Dank ook aan de leden van de WSV Arnemuiden, die zich werkelijk uit de naad gewerkt hebben om het ons zoveel mogelijk naar de zin te maken.

Maar, vooral dank aan de organisator, Johan Deman, die met dit soort activiteiten niet aan zijn proefstuk is en daar altijd zeer bescheiden én geduldig onder blijft.

Dàt verdient een bloemetje!

Bloemetje, bloemetje, neen geen bloemetje, iets anders.

Alle deelnemers aan deze vierdaagse kopen voor Johan, één drankbonnetje in de kantine. (€ 1,25) en stoppen hem dat toe bij wijze van waardering.

Veel plezier met al die foto's !!

Jan Van den Bossche